

Guust

FLATERS LIEFDE



DUPUIS

FLATERS LIEFDE

*Franquin
Tidehem*



DUPUIS

Guust verliefd?



Onze flateraar is geen ladies' man, maar toch raakt hij in de loop der jaren steeds meer gehecht aan juffrouw Jannie. Toegegeven, aan het begin van de reeks is ze niet wat je kunt noemen een 'stralende schoonheid'. Franquin zet een wat dom en onaantrekkelijk meisje op papier. Pas later wordt ze knapper, vermoedelijk door de liefde die ze voor Guust voelt.

'Liefde is blind' weten we, en juffrouw Jannie is de enige die vol bewondering staat voor elke van Guusts uitvindingen. Onze held heeft aan haar een trouwe, toegewijde en bewonderende bondgenote.

Zijn liefde voor haar is wat zwevender, verstrooier. Dat strookt met zijn persoonlijkheid. Hij uit zijn liefde op een meer platonische manier en de uitvinder haalt altijd de bovenhand op de charmeur.







"Een uurtje naast een mooie vrouw lijkt maar een minuut te duren.
Een minuut naast een gloeiend hete kachel lijkt een uur te duren. Dat is relativiteit."

ALBERT EINSTEIN



324



325

OOOOH,
MUNHEER GUUSTTT!
U HEBT HET WEER
EENS VOOR
ELKAAR!

JA,
MAAR NU LAAT
IK MIJN JOKER
TOCH VALLEN
...







"Het werkwoord 'liefhebben' is zeer moeilijk te vervoegen. De verleden tijd is altijd voltooid, de tegenwoordige tijd is vaak onvoltooid en de toekomst is steeds in de onvoltooid verleden toekomstige tijd."

JEAN COCTEAU





“Ik hou van je”

Je acht het niet meteen mogelijk, maar de betekenis van de woorden ‘ik hou van je’ variëren van de ene cultuur tot de andere.

“Minä rakastan sinua”, zo zeg je “ik hou van je” in het Fins en het betekent letterlijk vertaald zoets als “ik hou van een stukje jou”. Het is minder onvoorwaardelijk dan in het Nederlands. Bij ons klinkt het iets poëtischer en iets lyrischer. In het Fins is het pragmatischer. Waarschijnlijk heeft dat met de cultuur te maken. De Scandinavische cultuur is koeler, wij zijn dan weer iets Latijnser.

“Anata wa watashi ni suki da”, zoals het in het Japans klinkt, betekent zoets als “jij van mij iets van liefde”. Formeler luidt het Japans “watashi wa anata wo ai shite imasu”, wat wil zeggen “ik je liefhebben doen”. In beide gevallen wordt de persoon aan wie je je liefde verklaart, gereduceerd tot een ‘ding’. Hij of zij lijkt aan je te zijn onderworpen, wat min of meer strookt met de Japanse samenleving, die heel hiërarchisch is.

Het Spaanse “te quiero” is heel erg direct en betekent “ik wil je”. “Je t’aime”, in het Frans, duikt op in duizenden liedjes...











"Trouw, hoe dan ook. Als je een goeie vrouw treft, zul je gelukkig zijn.
Als je een slechte vrouw treft, zul je filosoof worden. Heerlijk, voor een man!"

SOCRATES







Wat is liefde?

Wat gebeurt er precies wanneer we verliefd worden? In de oudheid werd gedacht dat goden ons betoverden: Hathor bij de Egyptenaren, Eros bij de Grieken, Cupido bij de Romeinen. Vandaag hebben we afstand genomen van die mythologische beelden en wordt liefde eerder beschouwd als een sublimatie van ons seksueel instinct. Volgens die logica wordt de mens aangezet om zichzelf voort te planten, maar dat gaat volgens bepaalde criteria, want mensen voelen zich aangetrokken door de persoon met wie ze de mooiste kinderen kunnen krijgen. Het seksueel plezier is dus rechtstreeks gelinkt aan het instinct om onze 'soort' te laten overleven...

Deze theorie gaat op voor alle gewervelde dieren, ook al is het zo dat de mens zich emotioneel hecht aan zijn seksuele partner. Bij de geslachtsdaad komt in de hersens oxytocine vrij, een stof die ook het 'knuffelhormoon' wordt genoemd en die de band tussen de partners versterkt.







WAT KOMT DIE
SNUTTER HIER
UITSPOKEN?



...NET WAT IK
DACHT! HIJ STOPT
NAAST 'T DENNENBOS!
HUM!



ALS 'T TEGEN KERSTMIS LOOPT
ZIJN ER ALTJD SNUGGERIKEN
DIE VINDEN DAT DE DENNEN HIER
GOEDKOPER ZIJN DAN IN DE
WINKEL...



... ZE ZIJN MET Z'N
TWEËËN, EN 'IN DAT
PAPIER ZIT 'N BUL!
HUM!

... JA, JUFFROUJ JANNIE, 'N
IDEE VOOR KERSTMIS...

IK BETRAP
ZE OP HETER-
DAAD!

542A



... 'N VERRASSING... MAAR U MAG 'T
ZIEN. EN HIER ZIJN ER GEEN
NIEUWSGIERIGE OREN...

OH, MENEER GUUST,
IK STERF BUNA VAN
ONGEDULD!...



... IK HEB DIT INSTRUMENT
SPECIAAL ONTWERPEN OM DE
KERSTLIEDEREN OP 'T PERSONEELS
FEEST TE BEGELEIDEN.
U BENT 'N GROOT
KUNSTENAAR!



... 'T IS GEBASEERD OP 'TZELFDE
PRINCIPE ALS M'N GROTE HARP.
WEET U NOG: DIE DOOR 'N STEL
IDIOTEN FLATERFOON WORDT
GENOEMD...



AHA, 'T IS 'N
SERENADE... HAHA! DAT
STELT ME GERUST: M'N
DENNEN LOPEN GEEN
GEVAAR...



542B

De oorsprong van Valentijn

De dag der geliefden valt op 14 februari, Valentijnsdag. Maar wie was die Valentijn? Was hij snel verliefd? Was hij een ladies' man? Daarover is niet zoveel bekend.

Bovendien raken historici het er niet over eens welke Valentijn precies zijn naam aan de bewuste dag heeft gegeven. De geschiedenis kent drie Valentijnen, alle drie martelaars die niet bepaald uitblonken door hun gevoel voor liefde.

In een heel ver verleden zou februari symbolisch wel de periode van de liefde zijn geweest. Bij de Grieken was Gamelion, de zevende maand in de Attische kalender en het equivalent van de maanden januari en februari, synoniem voor liefde en vruchtbaarheid en een periode waarin vaak werd getrouwd. Bij de Romeinen was 15 februari de dag van Faunus, de god van het vee en bij uitbreiding van de vruchtbaarheid. En aan het begin van de middeleeuwen ontstond het gebruik dat meisjes die vrijgezel waren, zich op 14 februari verstopten, waarna galante ridders ze gingen zoeken, naar het dorp terugbrachten en... ten huwelijk vroegen.







"Als ze haar ogen opslaat,
lijkt het alsof ze zich uitkleedt."

COLETTE







"Gemis is voor de liefde wat wind is voor het vuur.
Het dooft het kleine maar wakkert het grote aan."

ROGER BUSSY-RABUTIN



Frank





TEGEN VIJF UUR 'S MORGENS...



660

Frankraaiiing

Waar komt 'flirten' vandaan?

Het woord vindt zijn oorsprong waarschijnlijk in het Engels. 'To flirt' betekende in de zestiende eeuw 'badineren', 'dromen'. Vanaf de achttiende eeuw werd dat 'het hof maken'.

Lang werd echter ook gedacht dat de oorsprong van het woord gezocht moest worden in het Franse 'fleurter' (van bloem tot bloem vliegen) en dat het via het Engels bij ons was terechtgekomen. Sinds de negentiende eeuw wordt in Frankrijk de uitdrukking 'conter fleurette' gebruikt (met bloemen spreken). Van een man die probeert een dame te verleiden, zeggen ze: "il conte fleurette".

Flirten kan in het Nederlands ook andere betekenissen hebben, want je kunt bijvoorbeeld 'flirten met het gevaar'... In Nederland wordt voor flirten in de amoureuze betekenis dan ook vaker het woord 'sjansen' gebruikt, dat is afgeleid van het Franse 'chance', geluk.







"Je zegt dat je van bloemen houdt, maar je plukt ze, je zegt dat je van honden houdt, maar je legt ze aan de lijn, je zegt dat je van vogels houdt, maar je stopt ze in een kooi, je zegt dat je van mij houdt... ik word bang."

JEAN COCTEAU



685
Funo











NIET BANG ZIJN,
JUFFROUW JANNIE!
IK BEN ER TOCH!



BANG? MET U?
ONDENKBAAR, MENEER
GUUST!



OEI! HAAIEN!

GELUKKIG HEB
IK MIJN NAGELVUL
BIJ ME...



IK HEB IN
STRIPVERHALEN
GEZIEN HOE JE
DAT MOET
DOEN...

KRÖEITTSJ
AAUW!



STIK! M'N VJL GEBROKEN...
DAN WURG IK DEZE MAAR...

RRRGL

OOOOH!
WAT IS 'T
FUN IN Z'N
ARMEN!...



AAITSJ
WHAAAA!

BAM TEGEN
Z'N TANDEN!



KRAK!

NJAUW!

HU
BEN IK
WIERMOES

U BENT 'N
GEBOREN
HAAIEN-
TEMMEER!



NÖG EEN,
MIJNHEER GUUST

GRRET VRRDRRIE!
EN JE ACHTERSTAL-
LIGE POST ?!



...DENK JE DAT JE DIE MET
DROMEN AFWERKT
?!?

NOU?





"De rede praat, de liefde zingt."

ALFRED DE VIGNY







Liefde en utopisten

In de negentiende eeuw waren nogal wat denkers erg bezig met de 'ideale' maatschappij waarin de heerschappij van het geld plaats zou maken voor het belang van de liefde. Deze denkers werden 'utopisten' genoemd. Onder hen veel politicologen, die heel anders dachten dan de romantici, overwegend artiesten of dichters. Hun bedoeling was om een maatschappij te creëren waarin iedereen gelukkig was en oprecht van elkaar hield.

De Franse filosoof Charles Fourier bedacht de 'phalanstères', een soort ideale commune waarin ook plaats was voor orgieën en waar iedereen zich ten volle uit kon leven, maar waarin ook de 'algemene vriendschap' zou bestaan. Fourier vond dat het huwelijk moest worden afgeschaft omdat het vrouwen gevangen hield en vernederde. Hij wilde dat vrouwen in een ideale maatschappij verschillende partners hadden: partners voor het ontspannen der zinnen, andere voor de nobele gevoelens en weer andere voor het intellectuele contact.

Fourier had over alles zorgvuldig nagedacht en liet geen detail onbehandeld. Zo had hij alle vormen van plezier geïnventariseerd en geclassificeerd. Elke amoureuze 'status' werd geanalyseerd en beschreven. Zo noteerde hij vierenzestig soorten 'bedrogen echtgenoot' die ook weer werden onderverdeeld volgens categorie en type: 'de sympathieke hoorndrager', 'de tolerante hoorndrager', 'de wederkerige hoorndrager', 'de boertige hoorndrager'...

Op nagenoeg dezelfde manier werden diverse soorten van amoureuze gedrag zo precies mogelijk omschreven. Fourier wilde zelfs een ministerie voor Amoureuze Relaties, waar verslag zou worden uitgebracht van 'geheime' verhoudingen.





"Ze bedreven de liefde alsof ze zich voelden als dieren die met uitsterven bedreigd waren."

PETER DE VRIES



* ZIE DE
SCHIPBREUK OP BLZ.
5, ALBUM 16

WEEER ZIJN
FOEJIE OM JE
ALBUM AAN TE
SMEREN...





IK DACHT DAT LI NIET VAN
VLIEGTUIGEN
HIELD, MENEER GUUST ?...

KLOPT, JUFFROU JANNIE,
MAAR TOEN IK DIT BIJ
DE SCHROOTHANDELAAR ZAG STAAN,
KREEG IK 'N INVAL.

AH / DAAR HEB
JE ONZE EERSTE
TEGENSTANDER !

EH...
TEGENSTANDER ?



JA, 'T IS
ER EEN !

KIJK GOED,
DIE BOOT IS 'N
WALVISVAARDER !

OOOH, MENEER
GUUST,
LI GAAT TOCH
NIET... ?



IK WIN
HOOGTE OM IN
DUIKVLICHT TE KUNNEN
AANVALLEN ! HOUD LI
ZICH GOED VAST...

MAAR DIE
MATROZEN
DOEN DIT OM
TE KUNNEN
LEVEN ...

... IK DOE
DIT OPDAT DE
WALVISSEN
ZOULDEN
KUNNEN LEVEN



ZE HEBBEN GEEN
VERDEDIGING...

DE WALVISSEN
HEBBEN GEEN
VERDEDIGING !



LI VERLIEST
KLEINGELD,
MENEER
GUUST ...

EERST EVEN
STUNT VLEGEN OM
IEDEEREEN AAN DEZE
KANT VAN
DE BOOT TE
LOKKEN ...



WAS J DÅ 'N
RAARE VÔGEL ?

HEE, KNUT, KOMM KIJKE

DA'S 'N
BOMMENWERPER !

OLUWE
KWARK !

'N GEK...



HÉ ?



"Sommige mensen zouden nooit verliefd zijn geworden als ze niet over de liefde hadden horen spreken."

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD





Frankie IDEE LIL



Het hart als symbool

Waarom lijkt het symbool van het liefdeshart helemaal niet op het hart van een mens? De vorm van het symbool is afgeleid van een klimopblad.

In de oudheid werd klimop getekend op Griekse en Romeinse vazen. De klimop was het symbool van wijn, lekker vlees en, bij uitbreiding, van de sensualiteit. Omdat de klimop een heel resistente plant is, werd hij ook gauw het symbool van hechte en eeuwige liefde.

De bladvorm werd in de loop der tijd een symbool an sich dat niet eens meer aan de plant refereerde.

Later, in de middeleeuwen, werd het symbool rood, naar de kleur van het bloed. Rood stond dus ook symbool voor het menselijk lichaam. En aangezien er werd verondersteld dat gevoelens meer te maken hadden met het hart dan met de hersens, werd het symbool geassocieerd met dat orgaan, ook al lijken symbool en orgaan helemaal niet op elkaar.







Juffrouw Jannie: Van trutje tot beauty

Zoals we aan het begin van dit album al opmerkten, dook juffrouw Jannie in de reeks op ten behoeve van een gag. Guust had een meisje nodig met een lange paardenstaart om verkleed als centaur naar een feestje te kunnen. Daarom deed hij een beroep op zijn collega, die niet bepaald een schoonheid was.

Franquin had dus niet gepland dat zijn held een vriendinnetje zou krijgen. Pas na verloop van tijd, en nadat Franquin Jannie steeds aantrekkelijker is gaan tekenen, krijgt Guust belangstelling voor haar.

Deze hele evolutie heeft te maken met de context van die tijd: wanneer de eerste gags van Guust verschijnen, eind van de jaren vijftig van vorige eeuw, hebben striphelden helemaal geen vriendinnetjes. Ze denken ook niet aan 'liefde'.

Maar tussen de jaren vijftig en de jaren tachtig verandert de maatschappij. We kennen de hippiebeweging en de vrouw bevrijdt zich van het mannenjuk. Franquin, die deze evolutie haarfijn aanvoelt, maakt van juffrouw Jannie, tot dan een onaantrekkelijk wicht, een mooie jonge vrouw. Hij tekent haar zo knap dat hij zelf op straat omkijkt als ze hem voorbijloopt.



D/2017/0089/344
ISBN 978-90-314-3590-6
FRANQUIN, JIDÉHEM © Dupuis, 2017
Alle rechten voorbehouden
Gedrukt in de EU door Canale

Dit album is gedrukt op
papier dat afkomstig is uit
ethisch beheerde bossen.

WWW.DUPUIS.COM